

ἉΚΟΛΟΥΘΙΑ
Ἐ ΟΣΙΩ ΠΑΤΡΟΣ ἩΜΩΝ
ΡΩΜΑΝΟΥ Ἐ ΜΕΓΑΛΟΥ



Ἐκδίδεται προνοία
Ἀρχιμ. Ρωμανοῦ Φωκάκη, Ἀγιογράφου
Ἀθῆναι 2005

Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ

Α' ἔκδοση 2005

© Ἀρχιμ. Ρωμανὸς Φωκάκης, Ἀγιογράφος
Τηλ.: 6944 576020

Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Κ. Μαγκιρίδης, Θεολόγος

ISBN: 960-630-725-5



Ἐκδοτική παραγωγή:

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ἀρδηττοῦ 12-16, 116 36 ΑΘΗΝΑΙ - Τηλ.: 210 921 4820 - Fax: 210 923 7033

e-mail: info@eptalofos.com.gr - www.eptalofos.com.gr

Ἐπιτρέπεται ἡ μερική ἢ ὀλική ἀναπαραγωγή ἢ ἀναμετάδοση με ὅποιαδήποτε μορφή ἢ ὀποιοδήποτε μέσο, ἠλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ἀναπαραγωγικό ἢ ἀπλό μόνο με τήν ἐγγραφή ἀδεία τοῦ ἐκδότη.

Πρόλογος

Πολλές οί εὐλογίες τοῦ Θεοῦ σ' ἐμᾶς τούς ἀναξίους καί σέ' μένα τόν ἐλάχιστο πολλές καί ἀπανωτές. Ἀξιώθηκα νά γεννηθῶ στό ἱερό νησί τῆς ἀποκαλύψεως τήν Πάτμο, τό ὅποιο ἦταν καί εἶναι σπουδαῖο μοναχικό κέντρο τῆς Ὁρθοδοξίας. Ὁδηγήθηκαν τά βήματα μου στό Ἅγιον Ὄρος ἀπό πολύ μικρός καί ἐκεῖ γνώρισα ἁγίους καί χαρισματούχους Γέροντες καί κοντά τους τελειοποιήθηκα στήν ἱερή τέχνη τῆς Ἀγιογραφίας ἀφ' οὗ προηγουμένως εἶχα ἐκπαιδευτεῖ κοντά στίς εὐλαβεῖς μοναχές τοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Πάτμου. Διδάχθηκα τά ἐκκλησιαστικά γράμματα στίς ἱερατικές σχολές καί παραβίασα τό θῆλημα τοῦ Θεοῦ νά χειροτονηθῶ λειτουργός Του. Κατά τήν κουρά μου σέ μεγαλόσχημο λίγες ἡμέρες πρό τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας μου καί χωρίς νά τό περιμένω λαμβάνω τό ὄνομα Ρωμανός πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου ποιητοῦ καί μελωδοῦ. Ἐνα ὄνομα εὐήχο καί βαρὺ γιά ἐμένα, πού οὔτε ποιητής οὔτε μελωδός εἶμαι. Ὅμως ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος (Καρδίτσης) Κλεόπας ὁ Καλλικέλαδος δίδοντάς μου τό ὄνομα αὐτό μοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι ἤθελε νά μοῦ δώσει καλλιτέχνη ἀγίου ὄνομα. Στό ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος ὁ Γέροντας Γεράσιμος ὁ ὕμνογράφος καί ἡ συνοδεία του παρήγγειλαν ἱερά εἰκόνα τοῦ Ὁσίου στόν γείτονά τους Μοναχό Μερκούριο Φιλοτεχνημένη μέ τήν τεχνική τοῦ «Τσοκάνικου» καί μοῦ τήν προσέφεραν ὡς δῶρο καί εὐλογία μέ τίς εὐχές τους.

Ὅμως ὁ μέγας Ὁσιος τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἔχει τιμηθεῖ καί προβληθεῖ ὅσο θά ἔπρεπε. Μέ τήν εὐλογία καί ἄδεια τῶν διαδόχων τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος Γερασίμου, ἐκδίδουμε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου, οἱ ὅποιοι τυγχάνουν ἐξαιρετοί μελωδοί λαμπρύνοντας μέ τίς μελωδικές Φωνές τους τίς πανηγύρεις τῶν ἱερῶν Μονῶν.

Ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστῶ τὴν ταπεινὴ καὶ χαρισματοῦχο μοναχὴ Ἰσιδώρα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων, ποὺ τίμησε τὸν Ὅσιο μὲ τοὺς ὑπέροχους ὕμνους της. Τὸν ἀγαπητὸ θεολόγο Γεώργιο Μαγκιρίδη γιὰ τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν ἐν γένει βοήθειά του, καὶ τίς ἐκδόσεις «Ἐπτάλοφος», ποὺ συνέβαλαν στὸν διακαῆ πόθο μας γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ μεγάλου Ὁσίου.

Τέλος τὴν ἐκδοσὴ αὐτὴ τὴν ἀφιερῶνω στὴν μνήμη τῶν σεβαστῶν Γερόντων π. Γερασίμου, ποὺ ἔγραψε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου, τοῦ πνευματικοῦ π. Διονυσίου καὶ τοῦ Μελωδικώτατου ἀλλὰ ἀδικοχαμένου π. Μητροφάνη, ποὺ μ' ἀγαποῦσαν πολὺ. Τώρα μελωδοῦν στοὺς οὐρανοὺς μαζί μὲ τὸν Ὅσιο Ρωμανὸ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ εἶναι θὰ πρεσβεύουν γιὰ μᾶς.

Ἐρχμανδρίτης
Ρωμανὸς Φωκάκης
ἁγιογράφος



Ρωσικὸ σμάλτο 18ου αἰῶνος μὲ τὴ μορφή τοῦ Ὁσίου.
Συλλογὴ π. Ρωμανοῦ Φ.